

Bogens undertitel "Lær at lytte til din intuition og lad den guide dig til indre styrke og et åbent hjerte" er meget rammende for bogens indhold. Dog er den ikke kun en guidebog med lette løsninger på livets mange udfordringer. Det er en visionær bog, der opmuntrer mennesker til at finde frem til deres egen visdom og forvandle deres liv i en positiv retning. Inna Segal vil med sin bog have os til at være mere uafhængige af andres råd og vejledning og finde svaret i os selv. Hun synes, at alt for mange mennesker bliver afhængige af at søge indsigt og hjælp hos andre, og med denne bog opfordrer hun os til at tage ansvar og elske vort eget liv, og til at have tillid til vor egen indre visdom.

Det er en bog rigtig mange vil have glæde af at læse, men mange mænd vil nok fravælge den på grund af omslagets feminine islæt. Forlaget kunne med fordel have valgt det originale omslag, hvis de ville have haft flere læsere med.



Syv trin til evigheden

Stephen Turoff
143 sider, 148 kr.,
Forlaget Long

Bogen er en genudgivelse. Stephen Turoff er et engelsk medie, som gennem

mange år har udøvet psykisk kirurgi - en meget avanceret form for spirituel healing.

Da han en dag holdt et foredrag på mindedagen for de faldne i verdenskrigene, blev han, med sit mediale syn, opmærksom på en ung mand. Den unge mand var James Legget - blandt venner kaldet Jim. Jim var faldet under 1. Verdenskrig. Han indledte sin samtale med Stephen Turoff (ST) med følgende: "Jeg døde i slaget ved Somme", og det blev indgangen til en indføring i den parallelle verden. Over de næste par år kommunikerede ST med soldaten, der sagde til ham: "Der er ingen død - kun forandring".

Læseren føres nu ind i livet i den åndelige verden, hvor Jim fortæller, hvordan det hele hænger sammen, når vi dør. Han fortæller, at når vi går over på den anden side, ankommer vi til det plan, som vores spirituelle udvikling befinder sig på. Her bliver vi modtaget af en guide, der hjælper os videre i livet på den åndelige side.

Der er i alt syv planer, hvor der er mulighed for forbedringer af ens spirituelle udvikling, så man kan blive opgraderet til næste plan, og finde den sjælegruppe, man hører sammen med. Det liv, vi har kendt her på Jorden, er ikke meget anderledes end der, hvor vi kommer hen.

Det er en fascinerende fortælling, der er skrevet i romanform. Vi følger Jim, da han bliver modtaget af Chan, hans guide, der er kineser. Han er en meget stor hjælp for Jim i hans videre spirituelle udvikling, hvor han lige så stille føres videre op i systemet, når han er klar til det. En god bog, der giver eftertanke.



Engle & Naturånder

Geoffrey Hodson
176 sider, 259 kr.,
Lemuel Books

Denne bog af Geoffrey Hodson (1886-1983) indeholder forfatterens samlede værker om engle og naturånder. Geoffrey Hodson (GH) er en af de få clairvoyante, der har samarbejdet med den etablerede naturvidenskab, så man kan med rette kalde ham en clairvoyant forsker.

Bøgerne er skrevet i 1920'erne og er blevet til efter et besøg i Sheepscombe-dalen, der ligger mellem Oxford og Gloucester. Her har størstedelen af hans observationer fundet sted. For GH var engle og naturfænomener ikke fiktive væsner. Han var i stand til at opfange dem med de psykiske sanser, han var i besiddelse af, på samme måde som mennesker i almindelighed opfatter den fysiske verden. Han ønskede at afmystificere disse væsner, og beskrev dem i disse bøger, som han præsenterede for de naturvidenskabelige forskere, han samarbejdede med.

Bogen er et unikt værk, der bygger på GH's optegnelser af de studier, han har foretaget af de små væsner. Det er hovedsageligt de skabninger, der arbejder for planteriget, han beskæftiger sig med. Han beskriver, hvordan de ser ud,

den glade stemning der hersker i naturåndernes univers, hvor han har set dem etc.

I anden del af bogen, beskriver GH bl.a. "En devacereceremoni" han oplevede omkring Mont Blanc. Han var overbevist om, at Wagner må have oplevet det samme scenarie, og at en sådan devacereceremoni, har været inspirationen til hans opera "Die Walküre". Det er virkelig interessant læsning, og det må have været helt fantastisk at have dette talent for at se alle de små naturvæsner.

Det er en æstetisk nydelse at sidde med dette værk, der ikke alene beriger vores liv, men også inspirerer til at være mere opmærksom, når man færdes i naturen. Den bog, der kommer tættest på Geoffrey Hodsons "Engle og Naturånder", er "Alfernes rige" af Dora Van Gelder Kunz, der udkom i 2009 på samme forlag.



Sund krop & sund sjæl

Verner Bekker
168 sider, 250 kr.
(Books on Demand),
Metatone

Denne bog med undertitlen "Intet uden Ånd" handler om at gå bag det rationelle intellekt. Dette passer fint ind i en esoterisk astrologitydning, hvor man går ud fra, at Solen for det første er den personlige SOL,

den vi "bare" er fra fødslen, altså vores personlige identitet. For det andet vores sjælelige SOL, den person vi i virkeligheden er, bag de forskellige lag af socialisering af f.eks. forældre og skole. For det tredje som den åndelige SOL, den kerne af lys, som indeholder vores inderste identitet, der af og til glimtvis kan blive vist i meditation. Bogens forfatter har da også tidligere sammen med Rolf Bekker udgivet meditations-cd'ere.

Bogen handler om, at mennesket ikke er begrænset til sit fysiske væsen, og den giver i et letforståeligt sprog en anvisning på, hvordan du som et holistisk menneske, kan gå gennem "Livets Skole". Et citat fra bogen lyder således: " Når vi bliver bevidste om, at intet er uden Ånd, så opstår et dybtfølt behov for at forstå vores sjælsopgave og yde tjeneste".

Hvert nyt kapitel i bogen har en overskrift efterfulgt af et citat samt et smukt sort/hvidt foto, der passer til indholdet af teksten. Første kapitel handler om "Naturlig sundhed". Her er citatet "Vores sundhed og livsglæde er afhængig af, om vi har det godt med vores krop, følelser, sjæl og vore omgivelser". Her kommer forfatteren bl.a. ind på, hvordan vi skal passe på, at vores ophobede meninger, tillærte kundskaber eller idealer ikke bliver en autoritet for os. Vi skal øve os i at gå hver ny dag i møde med overbevisningen om, at energien kan strømme frit gennem os, så der er mulighed for en sund udvikling såvel fysisk, psykisk som åndeligt.

Bogen henvender sig til enhver, der gerne vil kende mere til sit "spirituelle jeg" og leve i harmoni med sig selv og sine omgivelser. Mange begreber bliver uddybet på en fin og sober må-

de, så selv om man ikke er bekendt med de spirituelle termer, er der intet, som er indforstået. Bogen er let at læse. Til gengæld er den en fysisk set tung bog, så hvis man falder i søvn under læsningen, er en bule i panden ikke utænkelig.

Tidløs Visdom

*Hans Garde
Books on Demand,
Norderstedt, Tyskland
76 sider, 150,00 kr. Som
e-bog er prisen 99,00 kr.*

Det første, der falder i øjnene ved Hans Gardes nyeste bog, er, hvor utrolig smuk den er. Dejlig at se på og at røre ved, men især rigtig smukt trykt og illustreret.

Det er kunstneren Sigmund Sontum, der har illustreret bogen med meget gribende billeder.

Og det smukke udseende passer fuldstændig sammen med indholdet. Hans Garde fortæller, at han i en drøm om Mesteren Morya fik en dybt koncentreret udgave af den tidløse visdom, og blev opfordret til at skrive en bog om den.

Hans Garde bygger sin beskrivelse på sine egne erfaringer, begyndende med det kosmiske glimt, han for mange år siden oplevede, og som vendte op og ned på hans liv. Dette har han beskrevet i sine tidligere bøger.

Bogen om den Tidløse Visdom gennemgår Mesteren Moryas udsagn sætning for sætning. Hver sætning har sit eget lille kapitel og sin egen illustration. Bogen egner sig vældig godt til meditation. Man kan udvælge netop den sætning, det kapitel og det billede, der lige nu siger en mest, og meditere på det.

En af sætningerne lyder: "Du er på en lang, lang vandring på vej til større og større fuldkommenhed". På den vandring er Hans Gar-

des bog en god guide at have med sig.

Kortfattet og klart har bogen fat i det, hele livet egentlig handler om: at kende og mestre sig selv.

Aase Kærsgaard



Budskaber fra min bror

*Annie Kagan
242 sider, 299,95 kr.,
Det Blå Hus*

Dette er en tankevækkende og indsigtfuld rejse til efterlivet. Annie får kontakt til sin døde bror. Han fortæller hende bl.a., at hun skal skrive en bog. Det blev til en

bog om kærlighed mellem bror og søster. En anbefalesværdig bog, som er velskrevet. Både forfatterens personlige rejse fra vrede og skyldfølelse til accept og broderen Billys kosmiske rejse fra socialt udstødt til at være centrum for universets uendelige kærlighed.

Dagligdagens gode og onde varsler

*Ib Askholm
200 sider, 199,99 kr.,
Askholm*

Her kan man læse om ca. 2.000 ældre og nyere tegn fra den anden side – både positive og negative, fx en nyfunden firklover eller et spejl, der knuses. Desuden beretter bogen om okkulte væsener og fænomener med varslende funktioner, fx sorte katte, havfruer, kometer, ugler m.m. Forfatteren kommer også ind på Tycho Brahes-dage samt uge- og månedsvarsler. Også sportsklubbers maskotter samt overtro i forbindelse med fredag den 13. bliver gennemgået. En fin bog om et spændende emne.

NYE BØGER



The Turning Point

*Gregg Braden
240 sider, 229 kr.
HayHouse*

Gregg Braden har gjort det igen. Denne gang handler det om kriser og transformation. Når ren og skær overlevelse kan blive til lykkelig trivsel. Gregg Braden kommer til Danmark i april, og vi vil lave en artikel i næste nummer af HOROSKOPET.